



*Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet maar niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.*

Jos Errygers

echtgenoot van

Wiske Jacobs

*Geboren te Kalmthout op 28 oktober 1938
en van ons heengegaan in WZC St. Vincentius te Kalmthout
op 6 november 2017.*

Lid van KBG Achterbroek en van de Vrienden van Lourdes.
Lid van de Landelijke Gilde en de Leergasten.

GESTERKT DOOR DE ZIEKENZALVING.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Jos
in de parochiekerk O.L.Vrouw Bezoeking en van Bijstand
Kalmthoutsesteenweg te Achterbroek op
dinsdag 14 november 2017 om 10.00 uur.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend is de bijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot groeten in het “Uitvaarthuis”
Kapellensteenweg 287 te Kalmthout
vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Familie Errygers – Jacobs
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

Hij was echtgenoot van

Wiske Jacobs

Hij was vokka van

André en Arlette Van den Buys – Errygers
Frederik en Stephanie
Kristof en Stephanie

Eric en Erna Errygers – Van der Jonckheyd
Elena
Nathalie en Bert
Lize, Vic

Erwin en Kris Errygers – Meersman
Elke
Eline

Bart en Maddy Van Loon – Errygers
Lore en Jorren
Sille en Thijs
Kaat

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Errygers, Jacobs, Jacobs, Vanheybeeck.