



*Ons moemoe,
ook al was ze oud van jaren,
we hebben haar steeds jong ervaren,
jong van hart en jong van geest,
haar leven is heel mooi geweest.*

Te midden van haar dierbare familie is plots van ons heengegaan

Cornelia “Keeke” Janssens

weduwe van
Gust Oerlemans

*Geboren te Kalmthout op 12 februari 1921
en thuis overleden te Essen op 14 oktober 2017.*

Lid van de Wildertse Senioren Vereniging.

Wij nodigen u uit om samen met ons
afscheid te nemen van haar in de parochiekerk
St. Pieter, Moerkantsebaan te Essen-Hoek
op donderdag 19 oktober 2017 om 10.00 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in de kerk vanaf 9.40 uur.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Familie Oerlemans – Janssens
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

Dit melden u:

Fons en Kee Oerlemans – Arens
Robin en Hanneke en kinderen
Brendan

Frieda en Emiel Oerlemans – Van Quathem
Anita en Daniël en kinderen
Ronny en Bernadette en kinderen
Danny en Carina en dochter

Eddy en Lucie Oerlemans – Arnouts
Wendy en Jonas, Lena

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

(†)Nand en Lisa Oerlemans – Mertens
kinderen en kleinkinderen

haar schoonzus, neven en nichten

(†)Jef Van Loon en dochter Maria

De families Janssens en Oerlemans.