

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,  
je hebt het meer dan moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*

Met pijn in het hart melden wij het overlijden van

## Maurice Kinoo

“de nonkel”

*Geboren te Antwerpen op 6 april 1940 en  
overleden in ZNA Middelheim te Antwerpen  
op 11 december 2017.*

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van hem  
in het “Uitvaarthuis”, Gemeenteplaats 9 te Brecht op  
**zaterdag 16 december 2017 om 11.00 uur.**  
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur.

Aansluitend verstrooien we zijn as  
op de begraafplaats, Waterhoevelaan te Brecht.

Gelegenheid tot groeten in het “Uitvaarthuis”  
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur.

Familie Kinoo  
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout  
Online condoleren kan via: [www.uitvaarthuis.com](http://www.uitvaarthuis.com)

*Hij was broer, nonkel van*

(†)Walter en Gerda Driesen – Kinoo  
kinderen en kleinkinderen

Walter en Paula Kinoo – Stoop  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

René en (†)Elza Vertongen – Kinoo  
kinderen en kleinkinderen

Guido Kinoo