

Groot was je werklust, sterk was je wil,
vol humor was je hart. Man, we zien je graag.

Heden is rustig van ons heengegaan

Frans Kustermans
weduwnaar van
Jeanne Schepers

*Geboren te Essen op 26 april 1936 en
zachtjes ingeslapen in het ZNA Joostens te Zoersel
op 6 november 2017.*

Lid van de Koperwiek.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid te nemen van Frans op
maandag 13 november 2017 om 10.00 uur
in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te Kalmthout.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur.

Aansluitend is de bijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats, Kerkeneind te Kalmthout.

Gelegenheid tot groeten in het “Uitvaarthuis”
Kapellensteenweg 287 te Kalmthout
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Familie Kustermans – Schepers
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout
online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

“Uitvaarthuis” Frank Hensen Tel.: 03 666 13 41

Hij was pa, vokke van

Rony en Marina Konings – Kustermans
Niki en Dimitra
Liam
Ismael
Kenzie

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Kustermans, Schepers, Deckers en Goyvaerts.