



*Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in de goede gedachte ter herinnering.*

Marcel Willemen

echtgenoot van

Paula Willemsen

*Geboren te Kapellen op 6 juli 1933 en
overleden in WZC St. Vincentius te Kalmthout
op 14 november 2017.*

GESTERKT DOOR DE ZIEKENZALVING.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Marcel in de parochiekerk O.L.Vrouw, Kerkeneind te Kalmthout
op **zaterdag 18 november 2017 om 10.00 uur.**

Samenkomst met gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend is de bijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats aldaar.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Familie Willemen – Willemsen
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

Hij was echtgenoot van

Paula Willemsen

Hij was pa, bompa van

Erik en Viviane Van den Bleeken – Willemen
Nathalie en Dieter
Gitte en Flor
Febe
Dorien en Robin
Alexander

Dirk en Conny Willemen – Van den Bleeken
Jens en Aurelie
Tom en Kiara

Patrick en Conny Willemen – Van Ginneken
Wouter
Stijn

Kris en Hilde Willemen – Van Looy
Annelies en Geert
Ruben , Noor, Jana
Leen en Kevin
Lore

Kristof

Frank en Sabine Clissen – Willemen
Julie en Diederik
Jef

Zijn zus, broers, schoonzussen, schooonbroers, neven en nichten.
De families Willemen, Willemsen, Vanheybeeck, van Hooydonk.